

# Det første jordemoderhus



Før Vegger blev til en by, boede egnens jordemoder i huset, hvor Skovvej begynder.

## SKOVVEJ 2A – BYENS ÆLDSTE HUS - ÅRG. 1887 MATRIKELNR. 11

Huset er udstykket fra Veggergaarde som bolig for områdets jordemoder Kristine Christensen. Hun var gift med Frants Jørgen Holm, der supplerede hendes indtægt med alt godt fra egen have.

Da banen kom og Vegger blev til en by, overtog jordemoder Kirstine Jensine Pedersen fra Hornum hvervet. Hun var gift med daglejer Jens Peter Petersen, senere teglværksarbejder. Parret fik otte børn, men to piger døde som små.

Uddannelsen som jordemor blev formaliseret allerede i 1787 og foregik på Fødselsstiftelsen i København. Kun kvinder, der var så uheldige at blive gift med mænd, der ikke kunne forsørge dem eller enker valgte den ofte hårde tjans. 1916-20 tog Johanne Nielsen imod småfolk i Vegger. Da hun blev gift med murersvend Kristen Pedersen, droppede hun sit erhverv som selvstændig.

Ceminia Larsen, der blev gift med Søren Boel Nielsen, tiltrådte i 1920, blev distriktsjordemoder til fast løn i 1930 og fik nyt hus på Aagade 36 i 1936. Det var samme år, som hun mistede sin mand. Det gamle hus blev afdelingskontor for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (SiD siden 3F) med Folmer Vistisen som bestyrer. Hans enke, Inge Vistisen blev boende og lejede det tidligere kontor billigt ud til flere af byens unge, når de flyttede hjemmefra.

**Jordemoder  
Cemina  
Larsen med  
sin mand  
Søren Boel  
Nielsen og  
døtrene  
Mary og  
Dora i 1924.  
Parret fik  
fem børn.  
Arkiv.DK**

